

HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN



Zondag 12 april 2020
RK Parochie Amstelland – Sint Augustinuskerk

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan (GvL 424)

1. De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluja.
Want Jesus, onze Koning groot, alleluja.
Verrees in glorie van de dood, alleluja.
Alleluja, alleluja.
2. Gij die de Vorst van vrede zijn, alleluja.
De schepping is om U verblijd, alleluja.
De morgen van de eerste dag, alleluja.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluja.
Alleluja, alleluja.
3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluja.
Hij maakt ons in zijn liefde vrij, alleluja.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluja.
Zijn woord en brood zijn onze spijs, alleluja.
Alleluja, alleluja.

Woord van welkom

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen.

Beste parochianen, beste tv-kijkers,
fijn dat u vandaag opnieuw
met ons en met elkaar verbonden bent
rond het Hoogfeest van Pasen.
Vandaag wordt het weer een bijzondere viering.

Omdat we dit jaar – door de corona virus – gisteravond geen Paaswake konden houden, beginnen we vandaag de viering op Paasmorgen met het zegenen van de nieuwe Paaskaarsen voor 2020.

En u ziet dat er vandaag zes Paaskaarsen zijn: de Paaskaars van Ouderkerk en Bovenkerk, de Titus Brandsma en de Goede Herder en Augustinus, en de kapel van onze begraafplaats Buitenveldert. Deze Paaskaarsen die ons in het licht zetten op goede en soms wat minder goede momenten.

De Paaskaarsen die zullen branden vandaag en in de Paastijd. Maar ook als we kinderen en volwassenen dopen, als er huwelijken worden ingezegend, als kinderen hun Eerste Communie doen, als jongeren het sacrament van het H. Vormsel ontvangen, als mensen de ziekenzalving krijgen toegediend, en op momenten waar we samenkomen rond hen die het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

Op die momenten worden de Paaskaarsen voor het nieuwe jaar 2020 aangestoken. Jezus, als het nieuwe Licht dat alles verlicht en dat een einde maakt aan elke duisternis. Jezus, als het Levende Water de bron van het Eeuwige leven, dat ons te wachten staat. Fijn dat wij zo ons Paasgeloof met elkaar kunnen delen. Of zoals Paulus dat zegt: 'Als Christus niet verrezen is, is ons geloof zinloos en zonder diepte.' (1 Korintiërs 15:17). Ik wens u een fijne en inspirerende viering toe.

Zegenen van de zes Paaskaarsen 2020

Een nieuw Licht, op die altijd brandende vraag:

is er tenslotte toekomst voor ons.

Zijn wij ook in wat duistere tijden onderweg

naar leven en licht, of zakken we weg in duister en dood?

Is het met alles nu eenmaal zo, of is er hoop op beter dan nu,

een weg door duisternis en dood?

Op die hoop, en het vertrouwen

dat alles tenslotte goed zal komen, al ben je bang onderweg.

Een kaars in het duister ontsteken,

een schamele vlam, teken van Hem

die wanhoop en dood, in levend vertrouwen, overwon.

Wie ziet hoe alles gaat met mens en wereld

en toch verder trekt in vuur en vlam, onuitblusbaar.

Zij en hij is hier vandaag op zijn plaats:

rond het vuur dat ontvlamt – rond het water van de bron –

Rond het licht dat we vandaag ontsteken,

Het Licht van Pasen.

Lied: als alles duister is

Als alles duister is

Ontsteek dan een lichtend vuur

Dat nooit meer dooft,

Vuur dat nooit meer dooft.

Zegening van het vuur

Pr. Goddelijke bron van wat bezielt en leven geeft,
zegen het nieuwe vuur hier in ons midden.

U bent het toch die vuur in ons wilt aansteken
om licht en warmte van ons bezit te laten nemen,
zodat wij worden als geliefden.

Wij danken U voor dit vuur en wij bidden:
verwarm deze tijd en geef dat wij ons thuis voelen bij
de geheimen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Jezus Christus, gisteren en vandaag, (+)

Begin en einde, Alfa en Omega.

Aan Hem behoren de tijden en eeuwen, aan Hem is
alle glorie, nu en in alle eeuwigheid. – Amen.

De zes Paaskaarsen worden bewierookt

Lied aan het Licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één en ongeborgens,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen,
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen,
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen eerstgeboren
licht, laatste woord van hem die leeft.

Jesaja 54:9-15 – De Eeuwige Vrede tussen God en zijn Volk

De Heer roept u weer bij uw naam.

Want zo - zegt uw God – kan iemand de geliefde
van zijn jeugd verstoten?

Een kort ogenblik heb Ik u in de steek gelaten, maar met
groot erbarmen breng Ik u weer bij elkaar.

In een stortvloed van trouw heb Ik een ogenblik mijn gezicht
voor u verborgen; maar met eeuwige toorn erbarm Ik Mij
over u, zegt uw Verlosser, Jahwe. Als Noachs dagen is het
Mij, zoals ik toen gezworen heb dat de wateren van Noach
de aarde nooit meer zullen overstromen.

Zo zweer Ik dat Ik nooit meer zal tornen tegen u, nooit meer
schelden op U. Al wijken de bergen en wankelen de heuvels,
mijn trouw wijkt niet van u, en mijn vredesverbond wankelt
nooit, dat zegt Jahwe, die zich over u erbarmt.

Wij danken U Heer voor Uw verlossend Woord

Lied: In de hemel onze Vader

In de hemel onze Vader, in een hemel die te hoog is –
waarom zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede?
Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslag te voorkomen?
Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen lijden?
Scheur de wolken, kom bevrijden 4x.
Plant uw geest in onze harten, zend uw kracht in onze handen
dat wij leren lief te krijgen onze naaste, vriend en vreemde.
Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden.
Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen.
Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen,
dat wij gouden plannen smeden tot beëindiging van lijden.
Scheur de wolken, kom bevrijden 4x.

Evangelie: volgens Johannes 20:1-9 – *Het Lege Graf*

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.'

Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.

Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. Wij danken God voor zijn Woord.

Verkondiging

Zegening van het water

Staande bij de doopvont bidt de priester:

Zegen, Heer onze God, (+) zegen dit water van uw schepping, waardoor uw volk naar de vrijheid trok en waarin Jezus werd gedoopt, bezielde door uw Geest. Mochten wij die ons tekenen met dit water volstromen van U en van elkaar en zo een nieuwe schepping beginnen. Mogen allen die zich tekenen met dit water volstromen van U en van elkaar. En zo bezielers worden van een nieuwe schepping. Wij kijken op naar Jezus, Gods gezalfde, die kracht ontvangen had om helderheid te geven aan doffe ogen, om pijn te doen vergeten en gebrokenheid te helen, om verlorenen thuis te brengen bij hun diepste zelf. En wij geloven, dat Hij heeft gewild dat wij op Hem gelijken, als teken van vertrouwen in zijn Geest. En dat zijn Geest tot ons, in ons, door ons, mag blijven spreken uit zorgende en zegenende handen, met fijngevoelige, bemoedigende woorden, door een herkenbaar, trouw getuigenis. Hier en nu, vandaag en morgen, tot in Uw eeuwigheid. *Het H. Chrisma wordt aan het water toevoegd.*

Daarom wil ik opstaan- *Een geloofsbelijdenis op Pasen*

Pr. Wij belijden op deze Paasmorgen ons geloof en hernieuwen onze doopbeloften:

Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Dea Ik geloof in aarde en water,
in alles wat groeit en leeft
- niet om te vervuilen en te sterven,
maar om te blinken in het licht,
zoals het was in den beginne.

Pr. Ik geloof in de mensen, geschapen naar Gods beeld
- niet voor onrecht en dood – niet voor angst en geweld –
maar voor het geluk geboren en om lief te hebben.

Dea Ik geloof in die ene mens, Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht, die mensen klein houdt
en hun het licht ontnemt.

Pr Ik geloof in Zijn opstand tegen de dood,
die Hem in leven hield tot vandaag.
Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis,
en weten, dat de dood het laatste woord niet is.

Dea Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen,
totdat alles is voltooid en wij leven in vrede.

De Gebedsintenties

Dea Laat ons zingend bidden...

K. Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Collecte

Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor de collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het overmaken van uw bijdrage. Alle informatie over de digitale collecte en de Vastenactie vindt u in de speciale bijlage op de diverse websites.

Lied: Als een Levende - tekst: Kris Gelaude

K. Gaan naar het graf van de liefste.

Hij die slechts beeld van een mens wilde zijn.

Leegte door niemand te vullen.

Nog zoekt mijn ziel naar de kracht van Zijn woord.

Allen: Sta op. Vreest niet. Als een levende gaat Hij ons voor.

Staan in de tuin van de stilte.

Stem die je ogen van blindheid geneest.

Langzaam de tekens herkennen.

Hoop schuift de angst als een grafsteen opzij.

Allen: Sta op. Vreest niet. Als een levende gaat Hij ons voor.

Zingen het lied van het leven.

Licht steekt je aan en ontgrendelt je hart.

Keer toch terug naar je broeder.

Doe wat Hij deed en breek samen het brood.

Allen: Sta op. Vreest niet. Als een levende gaat Hij ons voor.

Gebed over de gaven

Eucharistisch gebed

Wij danken U, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze nacht die U hebt gemaakt, bezingen wij U. Want ons Paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is het Lam, dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, die tot U zingen zonder einde:

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Hosanna, hosanna in den hoge.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid,

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Hosanna, hosanna in den hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: 'Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.'

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 'Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit

doen om Mij te gedenken.' Verkondigen wij het geheim van ons geloof:

Acclamatie - *gezongen*

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met onze Paus Franciscus, onze bisschoppen Jozef en Johannes en met allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan, en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: Ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en met alle apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder beschermers van onze Amstellandse parochiegemeenschap: de zalige Titus Brandsma, de Heilige Anna, de Heilige Urbanus, de heilige Augustinus, met de Goede Herder Uw Zoon, en Uw heilige Geest. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn. Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Pr. Laten wij bidden met de woorden,
die Jezus ons zelf geleerd heeft:

Onze Vader

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Heer, Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u'. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw Kerk. En vervul Uw belofte: Geef vrede, in Uw Naam, en maak ons één, U, die leeft in eeuwigheid. Amen.

Pr. De vrede des Heren mag met u meegaan.

Lied: Vrede voor jou en alle goeds – pax et bonum

naar Franciscus

Communie

Communielied: Jesus meine Freude

Liesbeth: Jesu, meine Freude, meines Herzens weide,
Jesu, meine Zier.
Ach wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange
und verlangt nach Dir.
Deine Freude bleibt bestehen,
ausser mir soll Dir auf Erde
nichts sonst liebers werden.

Koor: Unter Deinen Schirmen, bin ich für den Stürmen
 aller Feinde frei.
 Tobe, Welt und springe, ich steh' hier und singe
 in gar sicher Ruh.
 Elend, Not, Kreuz, Angst und Tod, soll mich auch
 wenn ich muss leiden, nicht von Jesus scheiden.

Koor Weicht ihr trauer Geister,
 denn mein Freuden Meister Jesus tritt herein.
 Denen, die Gott lieben muss auch ihr betrüben,
 lauter Freude sein.
 Duld' ich schon hier Spott und Hohn, dennoch
 bleibstdu auch im Leide, Jesu, meine Freude.

Mededelingen

Zegenwens

Dames en Heren, meisjes en jongens,
laat ze het maar merken op straat en in de winkels:
Hij is in leven!
Laat ze het maar horen in de stad en in de tuin- tuinsteden:
Hij is in leven!
Laat ze het maar voelen in uw huizen, de kinderen en de groten:
Hij is in leven!
Laat ze het maar vermoeden, de eenzamen en de zieken:
Hij is in leven!
Laat ze maar opstaan, al die lieve doden
en tot de doodgravers zeggen: Zij zijn in leven!

Laat ons het maar zeggen, laat ons het maar doen:
Hij is niet dood, Hij is in leven!

Pr. De Levende zegene en behoede U,
de Levende doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Al. Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw
aangezicht en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw
aangezicht en geef ons vrede.

Slotlied: U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d' engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

3. Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

- - - - -

VOLGENDE UITZENDING OP RTV AMSTELVEEN

OP ZONDAG 19 APRIL OM 10.30 UUR

UIT DE TORENKAPEL

LOCATIE H. GEEST / URBANUS - BOVENKERK

Houdt u echter wel rekening met mutaties in de locatie of organisatie gezien de snel opvolgende ontwikkelingen van het moment. De websites van RTVA en de parochie vermelden zoveel mogelijk de laatste informatie.